

Het Praatcafé

De ervaring van Farzaneh

Kun je het Praatcafé in 1 woord omschrijven?

Praten.

Zou je dat kunnen toelichten?

Ik praat moeilijk. Voor mij is Nederlands moeilijk. Zij maken het makkelijker.

“ —
Verschillende culturen,
dat is leuk!
Verschillend eten en
verschillende geloven.



Farzaneh

komt uit Iran en is
bijna 10 jaar in
Nederland

Wat betekent het Praatcafé voor jou?

De taal leren is moeilijk. Ik heb kleinkinderen. Ik wil met hun ook kunnen praten. Ik kom hier bijna drie weken. Het is heel goed. Je kunt praten met andere mensen. Er zijn veel mensen van over de hele wereld. Verschillende culturen, dat is leuk, verschillend eten, verschillende geloven.

Wat maakt het Praatcafé zo fijn?

Door het Praatcafé kan ik in de winkels praten en dingen kopen. Ik kan sporten en dan kan ik met andere mensen praten. Het is oefenen oefenen oefenen. Hier leer je het goed en dan kan je naar buiten. Met andere mensen. Soms heb je dingen nodig en dan kan ik met mensen praten.

Wat vind je van de vrijwilligers?

Vrijwilligers bedankt! Jullie komen hier in je vrije tijd. Ik vind dat heel goed en heel leuk. Jullie kunnen goed praten en jullie kunnen goed luisteren!

“ —
Nu kan ik bij het sporten en
met andere mensen praten.

Nieuwsgierig naar het Praatcafé?

- Elke dinsdag om 13.30 uur en elke vrijdag om 11 uur praten we samen Nederlands in De Modestraat (Buikslotermeerplein 15 in Amsterdam Noord).
- Jij bent welkom om mee te doen!
- Wil je als vrijwilliger helpen bij Het Praatcafé? Daar zijn we heel blij mee.
- Kijk voor meer informatie op onze website: www.warmwelkomamsterdam.com of stuur een bericht naar 0644188441.