

# Het Praatcafé

## Ervaringen van drie deelnemers

### Mohammed

Kun je het Praatcafé in 1 woord omschrijven?

Ontwikkeling.

Zou je dat kunnen toelichten?

Het is gezellig met de mensen, je kan hier mensen ontmoeten. Je doet ervaring op, je leert de regels en de cultuur in Nederland kennen. En mijn eigen cultuur delen.

“

Ik heb nu ook Nederlandse vrienden doordat ik Nederlands kan praten.

Wat betekent het Praatcafé voor jou?

Een jaar geleden kon ik geen antwoord geven als iemand vroeg 'hoe gaat het?'. Nu kan ik dat wel. Ik heb geen vrouw, ik heb geen familie, ik kom hier ook omdat het gezellig is.

Ik woon nu 4 jaar en 10 maanden in Nederland. Ik heb nu ook Nederlandse vrienden doordat ik Nederlands kan praten. Bijvoorbeeld op mijn werk, Casper, dat is een collega van mijn werk, bij hem ben ik nu een paar keer thuis geweest. En Boppie, die is 60 jaar, goede vent.

Wat maakt het Praatcafé zo fijn?

Je krijgt ook les maar hier leer je écht Nederlands praten. Ook grammatica, hoe maak je een zin? Daar heeft iemand mij mee geholpen. Dat was echt handig, dat heb ik van haar.



**Mohammed**

komt uit Syrië en is 4,5 jaar in Nederland

“

Twee jaar geleden had ik niks te doen. Ik voelde me onzeker, ik durfde niks te zeggen. Van de vrijwilligers heb ik alles geleerd.

Wat vind je van de vrijwilligers?

Ik heb respect voor de vrijwilligers. Dat zij hun tijd vrij maken om dit te doen! Twee jaar geleden had ik niks te doen, ik voelde me onzeker, ik durfde niks te zeggen. Van de vrijwilligers heb ik alles geleerd.

Ik zou willen zeggen: Dankjewel voor jullie. Ik wil graag iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet omdat jullie de samenleving helpen en mensen helpen. Ik heb alle respect en waardering.

Twee jaar geleden had ik stress: hoe is het leven hier? Wat ga ik doen? Ik spreek de taal niet. Ik heb veel geleerd.

Mohammed heeft werkt als taxi chauffeur en is bezig met een opleiding om rijinstructeur te worden.

## Priscilla

Kun je het Praatcafé in 1 woord omschrijven?

Mogelijkheden.

Zou je dat kunnen toelichten?

Om een goede baan te vinden moet ik Nederlands kunnen spreken. Ik wil graag in een modezaak werken.

“ Om een goede baan te kunnen vinden moet ik Nederlands spreken.

Wat betekent het Praatcafé voor jou?

Hier kan ik nieuwe mensen ontmoeten. Ik kan Nederlands leren en ze helpen me ook met andere dingen. Ik wilde graag vrijwilligerswerk doen om mijn Nederlands te verbeteren, ze zeiden: Ga naar Het Buurteam.

Wat maakt het Praatcafé zo fijn?

Hier is het goed. Met iedereen samen voel ik me minder verlegen. De mensen zijn goede mensen, ze geven me een goed gevoel, een veilig gevoel. De eerste keer dat ik kwam zeiden ze: kom ga zitten. Ik voelde me heel welkom. Iedereen kan Engels praten hier in Nederland. Voor mij is dat niet goed, ik wil Nederlands praten.

Ik heb vrijwilligerswerk gevonden in een speeltuin. Kinderen spreken alleen Nederlands dus dat is voor mij perfect!

Hier in het Praatcafé doen we spelletjes en soms praten we over een bepaald onderwerp. Ik zit met mensen die beter Nederlands praten dan ik en dan leer ik beter Nederlands praten.

Wat vind je van de vrijwilligers?

Dit zijn goede mensen. Ik zou zoiets zelf ook willen doen. Dit is de goede manier. We doen verschillende spelletjes en activiteiten daardoor is het niet saai. Hier heb ik ook vrienden gemaakt. Ze doen meer dan het Praatcafé, ze hebben een groot hart!

Wat zou je willen zeggen tegen de vrijwilligers?

Dank je voor het goede gevoel dat je me geeft. Bedankt voor mij horen. Want als ik iets vraag over Nederlands of over iets anders helpen jullie altijd.

“ De vrijwilligers doen meer dan het Praatcafé, ze hebben een groot hart!



**Priscilla**

komt uit Brazilië en is 2 maanden in Nederland

## Farzaneh

Kun je het Praatcafé in 1 woord omschrijven?

Praten.

Zou je dat kunnen toelichten?

Ik praat moeilijk. Voor mij is Nederlands moeilijk. Zij maken het makkelijker.

“ —  
Verschillende culturen,  
dat is leuk!  
Verschillend eten en  
verschillende geloven.



### Farzaneh

komt uit Iran en is  
bijna 10 jaar in  
Nederland

Wat betekent het Praatcafé voor jou?

De taal leren is moeilijk. Ik heb kleinkinderen. Ik wil met hun ook kunnen praten. Ik kom hier bijna drie weken. Het is heel goed, Je kunt praten met andere mensen. Er zijn veel mensen van over de hele wereld. Verschillende culturen, dat is leuk, verschillend eten, verschillende geloven.

Wat maakt het Praatcafé zo fijn?

Door het Praatcafé kan ik in de winkels praten en dingen kopen. Ik kan sporten en dan kan ik met andere mensen praten. Het is oefenen oefenen oefenen. Hier leer je het goed en dan kan je naar buiten. Met andere mensen. Soms heb je dingen nodig en dan kan ik met mensen praten.

Wat vind je van de vrijwilligers?

Vrijwilligers bedankt! Jullie komen hier in je vrije tijd. Ik vind dat heel goed en heel leuk. Jullie kunnen goed praten en jullie kunnen goed luisteren!

“ —  
Nu kan ik bij het sporten en  
met andere mensen praten.

### Nieuwsgierig naar het Praatcafé?

- Elke dinsdag om 13.30 uur en elke vrijdag om 11 uur praten we samen Nederlands in De Modestraat (Buikslotermeerplein 15 in Amsterdam Noord).
- Jij bent welkom om mee te doen!
- Wil je als vrijwilliger helpen bij Het Praatcafé? Daar zijn we heel blij mee.
- Kijk voor meer informatie op onze website: [www.warmwelkomamsterdam.com](http://www.warmwelkomamsterdam.com) of stuur een bericht naar 0644188441.